



PERSBERICHT NR.05-004

Munten Paus Johannes Paulus II

Willemstad – 1990 is een bijzonder jaar in de Curaçaose geschiedenis. Het was het jaar dat Paus Johannes Paulus II een bezoek bracht aan Curaçao en de Curaçaose bevolking is grote getale naar Punda kwam om kennis te kunnen maken met deze kerkvorst. Dit jaar, vijftien jaar later, treurt de wereld om het heen gaan van deze bijzondere man. Een Paus die zich voortdurend inzette voor wereldvrede, voor saamhorigheid en de verheffing van de mens. Hij werd omschreven als een uniek leider die meer dan een kwart eeuw een heel eigen stempel heeft gedrukt op de ontwikkelingen in de wereld. De paus was een man die vond dat een mens moet doen wat in zijn vermogen ligt om het goede te bevorderen. De boodschap die hij ons meegeeft is: Berust niet in onrecht en armoede. Je kunt als mens het verschil maken.

Ter gelegenheid van het bezoek van de Paus aan Curaçao heeft de Regering in 1990 een speciale zilveren herdenkingsmunt laten slaan met aan de voorzijde de afbeelding van Paus Johannes Paulus II en op de keerzijde de afbeelding van de Julianabrug met de tekst “Brug naar Vrede”. Voor degenen die alsnog een aandenken wensen aan deze bijzonder Paus, bestaat vanaf maandag 11 april de mogelijkheid om deze munt tegen de een nominale waarde van NAf.25,- aan te schaffen. De munten zijn verkrijgbaar bij de kas van de Bank van de Nederlandse Antillen tussen 8:00 -11:30 en 13:30 – 15:00u.

Willemstad, 8 april 2005

Bank van de Nederlandse Antillen